

Terslev Kirkes  
Menighedsråd ser  
frem til, når vi igen  
kan byde dig indenfor  
til gudstjenester med  
tro, nærvær og  
menneskeligt samvær.



## “Evangelisk kvarter i Terslev Kirke”

- er en digital  
minigudstjeneste, som  
du altid kan finde på  
[www.terslevkirke.dk](http://www.terslevkirke.dk).



Spred det gode budskab  
og **del det** med  
hinanden!

Kærlig hilsen  
Erhard Westenberg, Bo  
Scharff, kirkens ansatte  
og Terslev Kirkes  
Menighedsråd!

## CORONAEN KRADSER!

“Coronaen kradser – vi trænger  
snart alle sammen temmelig  
meget til knus og kram fra  
forskellige mennesker, som vi  
savner. Måske kommer der snart  
lidt hul igennem, men sikkert med  
temmelig stramme restriktioner.

Intet kan erstatte et godt kram,  
men i Terslev Kirke forsøger vi at  
skabe rum for en anden form for  
kontakt. Den i virkeligheden  
temmelig nære kontakt, vi har  
med hinanden, når vi synger  
sammen. Eller når vi drømmer om  
hinanden!

### Corona Sang

*- til alle trængende i trange tider*

Vi kender alle denne trang  
til knus og kram, vi fik engang.  
Nu er der gået meget tid  
med den covid,  
mon den bliver ved?

Hvor længe skal der gå endnu?  
Vi drømmer alle, at vi ku  
gi knus til dem, vi holder af.  
Hvor mange dage  
er der tilbage?  
Vi drømmer nu – om det, vi ku.

En sommerdag – er de tilbage  
de knus, vi gav.

Her hver for sig med stille sind  
vil vi nu lukke drømmen ind.  
Med sol og sommer-aftenvind,  
går drømmen ind  
i sjæl og sind.

Vi følger drømmens trylleri  
og vandrer ad en hem'lig sti  
til dem, vi allermost kan li.  
Det er fordi  
nu er vi fri.  
Langt væk, vi er – og dog så nær.

En sommerdag – er de tilbage  
de knus, vi gav.

Det er så trangt at føle savn  
mod kærlighedens blide favn,  
men den, du tænker meget på,  
kan mærke dig  
på sjælens vej.

Befriet fra al adskilthed  
vi træder ind et helligt sted,  
og i en strøm af kærlighed  
vi rejser ud  
på solens bud.  
Skønt hver for sig – Vi er på vej!

En sommerdag - er de tilbage  
de knus, vi gav.

tekst: Bo Scharff  
- kan evt. synges på  
Albertes melodi "Lyse nætter"

Sangen her blev sunget ved  
onlinegudstjenesten den 26. april  
– se [terslevkirke.dk](https://terslevkirke.dk). – og er både  
til opmuntring og for at  
understrege, at vi også har et  
åndeligt liv, som i kristendom  
netop handler om, at  
kærlighedens Gud har et rum for  
alle, hvor vi kan mødes i ånden.  
Vi håber at kirken snart på  
forsvarlig vis kommer med i  
genåbningen af Danmark. En  
genåbning af en ny verden, hvor  
økonomi og handel er vigtige,  
men ikke vigtigere end det, at  
vores klima og vores sande  
menneskelighed overlever.

Syng med på sangene her – og  
vær med, når vi snart åbner  
kirken igen – dér hvor vi mere  
synligt forstærker hjertets visdom  
og vores modne afhængighed af  
hinanden!

Vi har fejringen af 75-året for  
Danmarks befrielse foran os.  
Når vi slipper af med Covid 19  
bliver det også en befrielse.  
Selvom det ikke bliver med  
samme dimensioner som  
dengang, så ser vi med håb frem  
til et samfund med mere nærhed  
og større forståelse for både  
jordens og menneskers  
sårbarhed.  
Vi skal i den kommende tid synges  
nedenstående sang sammen til  
minde om befrielsens spontane  
glæde. Samtidig handler det om  
taknemlighed over for den  
kærlighed, som i Kristus-  
fortællingen om Gud vinder over  
verden. En hjertets visdom, som  
trods modgang ender med at lade  
samfundssind og solidaritet vinde  
over rene økonomiske hensyn.  
"Jeg er vejen, sandheden og  
livet," siger Jesus. For han er  
hjertets vej til visdom og et frit og  
tilgivende fællesskab.

**En lærke letted**, og tusind  
fulgte,  
og straks var luften et væld af  
sang.  
De tusind tårne tog til at tone,  
så landet fyldtes af klokkers  
klang,  
og byer blomstred i rødt og hvidt,  
og det var forår og Danmark frit,  
- ja, Danmark frit.

Det var en morgen som tusind  
andre  
og ingen morgen i tusind år,  
da Danmark vågned med klare  
øjne  
til glædestimer og frimandskår,  
og landet lyste fra sund til klit,  
for det var forår og Danmark frit,  
- og Danmark frit.

Vi mindes stille de tapre døde,  
hvis navne lever i Danmarks  
navn,  
og takken søger til dem, der  
segned,  
og dem, der sidder med tunge  
savn.  
Gud trøste dem, der har lidt og  
stridt,  
til det blev forår - og Danmark  
frit,  
- og Danmark frit.

Men du, som styrter de stoltes  
riger

og løser fangne af bolt og bånd,  
dig flyver hjerternes tak i møde.  
Vor skæbne er i din stærke hånd.  
Nu er det forår og Danmark frit,  
velsign det, Herre, fra sund til klit,  
- fra sund til klit.

Musik: Matthias Christensen  
1945/Tekst: Mads Nielsen 1945

### **Når kærligheden får magt i verden,**

vil ingen udnytte andres savn.  
Hvor Ånden hersker i liv og  
færden,  
vil alle søge hinandens gavn.  
Når Gud tar magten fra kyst til  
kyst,  
vil alle synges af hjertens lyst.

Når Gud tar magten, må magten  
vige,  
og kræmmerånden blir drevet ud.  
Når Ånden hersker, blir alle rige,  
Gud alt i alle, vi ét i Gud.  
Da danser glæden fra kyst til  
kyst,  
da synger alle af hjertens lyst.

Gud, tag nu magten i vores indre,  
gør os til redskaber for din fred.  
Lad ingen magter i verden hindre  
os i at leve i kærlighed.  
Da lykkes livet i lyst og nød,  
da synger hjertet i liv og død!

Tekst: Hans Anker Jørgensen

